

Een boekje over
Wijsheid en Geluk.

Witboek II

door Bastiaan Oostendorp.

Wijsheid is een gunst van de goden.
Wijsheid is de leidraad door een goed leven.
Wijsheid is een manier om zo min mogelijk schade te doen.
Wijsheid is vrede tussen landen.
Wijsheid is een wijze van leven.

Wijsheid, in de jeugd leert men haar waarderen.
Wijsheid is als een diamant in een ketting, het blinkt en is voor ieder een goede aanblijfschijn.

Wijsheid. Men redt de wereld door haar te verwerven.
Wijsheid, door leven leert men wat goed is en wat niet.

Moge de wijsheid in uw voetsporen zijn.
Moge de wijsheid uw licht zijn. Tot in lengte van leven.
Moge de wijsheid uw communicatie vriendelijk maken.
Moge wijsheid in tijden van nood verlichting brengen.

Er is geen wijsheid zonder goedheid.
Er is geen wijsheid zonder iemand die haar verhaalt of optekent.
Er is geen wijsheid zonder inspanning om haar te verkrijgen.

Leer de wegen van goede mensen en men verkrijgt dezelfde genade.
Leer de stappen tellen van goede handelingen.
Leer de kans benutten van goede daden.

Er is geen wijsheid in geweld.
Er is geen wijsheid in slechtheid.
Immers er is schade zonder oorzaak.
Immers er is geweld zonder doel.

Er is geen wijsheid zonder dat er ervaring en beleving is.

Er is goud in de wereld. Maar men kent haar als gierigheid.
Er is zilver in de wereld. Maar men kent haar als betaalmiddel.
Er is edelsteen op aarde, maar het is valse schijn.

Geluk is een edelsteen zonder vorm.
Geluk is goud zonder dat men haar begeert.
Geluk is als zilver. Het schijnt en geeft glans.

Er is geen geluk zonder doel.
Er is geen geluk zonder middel.
Er is geen geluk niet verworven door goedheid.
Er is geen geluk die zonder wijsheid niet verworven kan worden.

Moge geluk, de mens als schijnsel leiden tot in de eeuwigheid.
Moge geluk, het land bijstaan met vrede.
Moge geluk, de armoedigen rust geven.
Moge geluk, de zieken bijstaan.

Moge geluk de vrede verwerven voor een goed leven.

Geluk is als zilver in een sieraad, mooi van zicht en waarde vol.
Geluk is als een fles water in de droogte.
Geluk is als voedsel na een hongersnood.

Geluk men verwerft haar door moeite en inspanning.
Geluk is een zoektocht. Moge vervulling haar geven.

Schijnt het zonder geluk succesvol te zijn, laat haar zichzelf bewijzen.
Schijnt succes zonder geluk er te zijn, dan is het doel niet op haar gericht.

religie en godsdienst.

Elke religie kent haar goden en machten.

Elke religie kent haar middelen en doelen.

Elke religie heeft een doel. Van het goede tot het ware.

Elke religie heeft middelen. Van vrede tot geweld.

Elke religie brengt voorspoed of succes.

Elke religie schijnt als een zon over haar leden.

Elke religie is als water wat men verkrijgt door de bron te benutten.

Elke religie. Mag haar instrumenten met haar doel benutten.

Religies beloven. Veiligheid, Betekenis en Voorspoed.

Religies kennen middelen om leden te verwerven.

Religies kennen middelen om leden te beschermen.

Religies kennen middelen om doelmatig te benutten.

Religie, heeft als instrument haar leden.

Religie, heeft als middel haar communicatie.

Religie, heeft als doel een vredelievende of voorspoedige samenleving.

Religie. door onderwerping of overgave is men tot lidmaat gemaakt.

Moge de religies het goede als doel en middel hebben.

Moge de religies het vredige als doel en middel hebben.

Moge geweld een ziekte zijn, die genezen kan worden.

Moge schade een kenmerk zijn om herstel te gunnen.

Er zijn zonder religie wel goede resultaten mogelijk. Maar men kent niet de betekenis die boven natuurlijk is.

Zijn er middelen zonder resultaat.

Zijn er doelen zonder oorsprong.

Zijn er daden zonder intentie.

Zijn er middelen zonder nut.

Kenmerk is een zichtbare verschijning die benoembaar is, en een betekenis in communicatie heeft.

Wijsheid is een manier om een handeling in een gebeurtenis een goede betekenis te geven.

Goedheid is een kenmerk van daden of gebeurtenissen die vrede en welvaart bespoedigen.

Geluk is een gevoel of een levensinvulling die geen zwaarte of ongeluk brengt.

Moge de goeden in de wereld er zijn als een grens voor het kwade en slechte.

Moge de goeden in de wereld de grens zijn voor wat geen orde heeft.

Moge de goeden beschermd worden door hun bron.

Wijsheid en goedheid. Twee kenmerken van licht.

Religie en Welvaart. Twee kenmerken van verlichting.

Betekenis en nut. Twee kenmerken van daden.

Moge de wijsheid tot goedheid leiden.

Moge de wijsheid tot geluk leiden.

Er is welvaart zonder moeite.

Maar er is geen welvaart zonder wijsheid.

Er is geen daad zonder goede intentie die het goede voortbrengt.

Er is geen leven zonder daden.

Er is geen leven zonder betekenis.

Er is geen leven zonder doel.

Maar een doel zonder leven is als was het zonder middel.

Een land heeft wetgeving om de orde tussen haar inwoners te beheren.
Een land heeft plichten voor haar burgers om voorspoed te hebben.
Een land heeft regels om de daden te ordenen.

Een land met wetgeving die vrede brengt. Schade vermindert. en een grens is voor slechte leden is een kenmerk van het goede.

Een land met plichten die de betekenis van het land als geheel vergroten is een kenmerk van het goede.

Een land die geen oorlog kent is als een wijsheid.
Een land die geen oorlog kent is als een kenmerk van het goede.

Maar oorlog komt ook zonder oorzaak.
Maar oorlog kent ook schade en dood.

Moge oorlog er niet zijn.
Moge vrede er komen zonder tegenstand.

Landen hebben kenmerken van goedheid, wijsheid, nut, en doel.

Landen mogen er zijn als ordening van ruimte.
Maar geen land overstijgt grenzen zonder genade of oorlog.

Landen zijn als grenzen tussen taal, cultuur of religie.

Landen worden bestuurt door haar burgers, of door genade.

Landen zonder wet vervallen tot willekeur en geweld.
Landen zonder plicht vervallen tot kenmerken van nutteloosheid.

Landen. Een land kent haar heersers.
Landen. Een land kent haar bestuurders.

Maar bestuurders en heersers hebben de genade van het volk nodig om te mogen heersen.

Bedrijven en organisaties zijn als een groep mensen die werken voor hetzelfde doel. Met een bepaalde manier van handelen.

Bedrijven. door een manier van doelverwerving verkrijgt met bekendheid of rijkdom.
Moge de rijkdom ten goede komen aan de samenleving.
Moge de bekendheid ten goede komen aan het nuttige.

Bedrijven. Men kan handelen zonder wet.
Bedrijven. Men kan handelen zonder regels.

Maar wijsheid volgt de vrede en de goedheid.
En Bedrijven kennen haar middelen.
Bedrijven kennen hun doel.

Maar geen werknemer kent het doel zoals de leider haar kent.
En geen werknemer gebruikt de middelen die de leider gebruikt

Een groep met hetzelfde doel, en de zelfde middelen is als een groep die elkaar vind in het overeenkomstige.

Een groep die verdeeld is en strijdt tegen elkaar.
Is een groep die zich niet op goede kenmerken laat voorstaan.

Organisaties kennen een middel. de veelheid aan werknemers.
Als een organisme bestaat het in de samenleving.

Moge de grootste organisatie als een wereldomvattend netwerk zijn die vrede brengt voor ieder, zonder voorkeur voor slap, sterk, rijk, arm, ziek of gezond.

De beste van de religies, is als grootste en werkelijkheids overstijgende.
De beste van religies, is als een gunst en genade voor ieder die haar wenst.
De beste van religies, is als een genade. en zou voor ieder de voorspoed gunnen.

Instrument, Slaaf of dienaar. Er is geen term voor de verwerving van die hoogste religie.

De beste van de religies. Wenst men haar als aanbidding van machten zonder kenmerk, zonder vorm.

Een religie heeft zich te houden aan haar beloften.
Een religie heeft zich te houden aan haar bronnen.

Toch is er een manier om elke daad te overstijgen. Door religie toe te laten in de bron van handelingen.

Toch is er een manier om intenties te overstijgen, door de bron van intentie aan die religieuze macht toe te wijden.

Religie. Godsdienst.
Er is een god die in elke werkelijkheid bestaat.
Van de Uiteindelijke werkelijkheid tot in elke die bestaat.
Die macht noemt men de Almacht.

Moge die Macht zich ontfermen over ieder die haar wenst te kennen.
Moge die Macht zich laten zien aan hen die haar zoeken.
Moge die Macht alle verlorenen en verdoemden redden.
Moge die Macht onze samenleving licht schenken.

Almacht.
Schenk ons vrede en welvaart.
Almacht.
Schenk ons voorspoed en geluk,
Almacht.
Breng ons land tot vrede.
Almacht.
Schenk mij en mijn familie rust en wijsheid.
Almacht.
Moge ons bestaan door u verlicht worden.

Almacht.
In uw rijk wil ik burger zijn.

Almacht.
Mijn wezen geef ik u, opdat ik uw instrument mag zijn .

Almacht.
Schenk de wijsheid aan hen die haar verlangen.
Schenk de kennis tot goedheid aan hen die ernaar zoeken.

Almacht.
Elke dag hoop ik daden te doen voor uw betekenis.
Elke dag hoop ik te mogen doen, wat u voor mij wil.

Almacht.
Ieder die naar u zoekt. Moge u door hen gevonden worden.

Almacht,
Ieder die uw instrument zou willen zijn. Mogen zij naar u reiken in hun gebeden.

Licht is als warmte en schijnsel in duisternis.
Licht komt als fysieke verschijning van de zon, de maan.

Licht is als kennis die het doel zijn betekenis schenkt.
Licht is als een middel om betekenis te schenken aan wat zichtbaar is.

Licht is als kennis die geluk en voldoening schenkt.

Licht. zij kan worden verworven door als bron nut te schenken aan wat leeft.

Licht is een kunde in techniek.
Maar zij wordt overtroffen door natuurlijke lichtbronnen.

Licht is als een kunde in daden. Maar zonder kennis is zij zonder nut.

Licht is een middel die elk levend wezen de genade schenkt om te kunnen handelen.

Licht brengt als werking ook de voeding voort die nodig is voor mensen zowel goed als kwaad te doen.

Licht is een bron van macht die als zij wordt beheert en bij voordeel wordt verleend. Een geweld toelaat die niet de wijsheid dient van vrede voor ieder wezen.

Er is geen licht die zonder warmte geluk schenkt.

Energie.

Er is energie die zonder kosten voor ieder beschikbaar is.
Maar zodra zij wordt ontdekt is de vrede verloren. Immers zij die machtig zijn.
verbieden haar.

Energie.

In oude tijden waren zij met moeite bezig om voeding en onderdak te verkrijgen.
Maar tegenwoordig is de moeite om zaken te doen die geen directe betekenis brengen.

Van nood, naar voldoening naar plezier.

Vroeger toen er nood was. Werkte iedereen voor het zelfde doel.

Immers nood lenigt men met arbiede.

In de tijd dat er voldoening was, verkreeg men die door arbeid. en voedsel en onderdak.

Door voedsel en hulpmiddelen te bewerken tot schoonheid kreeg men voldoening.

Maar tegenwoordig kent met plezier doordat de zaken die men wenst niet direct noodzake-
lijk zijn en voldoening zonder nut geen waarde heeft.

Energie.

Er is een kostprijs die voor ieder in de toekomst bekend wordt.

Als energie er is zonder middel. is het als vorm zonder verschijning.

Energie.

Als samenleving verlangen wij naar energie zonder moeite.

Als sameneleving verlangen wij naar voorspoed zonder inspanning.

Als samenleving kennen wij bronnen die door arbeid worden benut.

Maar als niemand werkt verwordt de maatschappij tot chaos.

Macht.

Macht kan worden verkregen door geweld, gunst of kennis.

Door geweld is een dwang jegens leden om het voordeel te gunnen aan enkelen die overheersen.

Macht door gunst is als heersers door heldendaden hun positie hebben verworven.

Gunst omdat zij hebben gered en geholpen.

Macht door kennis is als een man die door een techniek ieder tot zijn erkenning brengt.

Macht.

Men mag niet heersen zonder haar leden te bevoordelen.

Macht.

Men mag niet heersen zonder haar leden te beschermen.

Macht.

Men mag niet heersen zonder haar leden te helpen voorspoed te verkrijgen.

Macht.

In deze tijd is de macht bij een persoon, of groep mensen.

In de toekomstige tijd is de macht bij een ander persoon, of andere groep mensen.

Door oorlog, doel of middel verandert de macht van vorm.

Oorlog brengt onderwerp.

doel verandert de structuur van de macht.

Middel verandert de mensen die onderworpen zijn aan die macht.

Moge de wijsheid in het land de vrede gunnen zonder dat zij verwordt tot kenmerk van rijkdom en beroemdheid.

Moge het licht in het land de vrede gunnen zonder dat zij als prijs wordt verkocht.

Moge de oorlog gewonnen worden door het goede.
Moge het conflict eindigen door vrede.

Moge de mensheid, ieder lid gelijkwaardigheid gunnen.
Moge de mensheid, ieder lid, Noodzaak tot onderdak en voeding gunnen.

Moge de mensheid, als kleur het goede dragen.
Moge de mensheid, als vorm het licht krijgen.

Moge de mensheid, als arbeid het welvarende voortbrengen.
Moge de mensheid, als geluk het goede verkrijgen.

Moge de mensheid, werken aan samen leven.
Moge de mensheid, als een organisme samenwerken tot een eenheid.
Moge de mensheid, een eenduidig doel kennen.

Moge de mensheid, een doel kennen met vrede, wijsheid en goedheid als kenmerk.

Moge de mensheid, al haar leden wijsheid gunnen.
Moge de mensheid, al haar leden onderling vrede gunnen.

Moge de mensheid, het uiteindelijke doel kennen.

Moge de mensheid, haar scheppers leren erkennen en dienen.

Moge de mensheid, vrede, voorspoed, welvaart en wijsheid kennen.

Als er dieren zijn die bewust zijn, Laat ons hen herkennen en behandelen zonder pijn te veroorzaken.

Als er dieren zijn die intelligentie kennen, Laat ons hen dan niet onderwerpen aan ons doel en ons zijjn.

Als er dieren zijn die betekenis kennen voor de aarde. Laat ons hen dan behouden.

Als er dieren zijn die geluk brengen aan ons. Laat ons hen erkennen en ons terzijde staan.

Als er mensen zijn die geen vorm hebben die aangenaam is. Laat ons hen niet minachten.
Als er mensen zijn die geen nut hebben voor de samenleving. Laat ons hen onderwijzen of ondersteunen.

Als er mensen zijn die geweld en kwaadheid verkiezen boven een leven met betekenis,
Laat ons hen bestraffen zodat zij ook tot goedheid komen.

Als er goden zijn die slecht zijn, oorlog beginnen, geweld voortbrengen.
Laten de goden die het goede dienen hen dan bestraffen.

Als er goden zijn die oorlog beginnen. geweld voortbrengen.
Laat ons die goden dan ondervragen en beschrijven naar hun kenmerken.

Als er machten zijn, boven de onze. Laat het dan goede machten zijn.
Immers anders zouden wij moeillik uit hun macht kunnen ontsnappen.

Als er machten zijn boven de onze. Laat hen ook de hogere verantwoordelijkheid dragen.
Opdat zij de daden voortbrengen die bij hun positie past.

Moge het rijk van de goeden, ook zonder vorm vrede voortbrengen.

Moge het rijk van de goeden, ook zonder vorm, welvaart voortbrengen.

Als er rijken van goede heersers zijn, laat hen het zwakke en zieke helpen.
Ook buitende grenzen van het normale.

In de oude oosterse religies werd er een grote waarde gehecht aan het moment volgen. Ook wel het eeuwigdurend moment volgen genoemd.

In boeken van diverse auteurs werd het beschreven als hier op dit moment zijn. Hier op de plaats waar je lichaam is. en de tijd op het moment dat actueel is.

in geschriften over krsna wordt het het afzweren van de illusoire wereld genoemd. de wereld die in het sanskriet Maya heet.

Ook in boeken van Shankara wordt het beschreven. De opheffing van dualiteit. van lichaam en geest.

Door het volgen van de werkelijkheid verkrijgt je een vredig bestaan.

Het illusoire deel is de sfeer waarin gedachtes plaatsvinden. Die veranderen en wijzigen de blik of waarneming die een mens heeft.

In de touw, die je in het donker ziet ga je door te denken een slang zien. Daardoor lijkt de wereld vijandig, en ga je ertegen vechten.

Of de metafoor van de maan die in het water schijnt. hij is niet in het water maar wordt erdoor gereflecteerd.

Deze wijsheid is als het wijzen naar de wijsheid, en niet het verwezenlijken zelf.

Het moment is door mensen van oude tijden tot tegenwoordige tijd gevonden.

Maar hoe Hij door mensen wordt gevonden is niet met zekerheid altijd te duiden.

Bij sommigen gaat er onderzoek van de geest aan vooraf. Het scheiden van het echte van het onechte. het scheiden van tijdelijkheid en eeuwigheid.

Bij anderen is het een gebed tot de Almacht die vervulling geeft.

Moge de wereld in het denkvermogen bij hen die ernaar verlangen schipbreuk krijgen en de ziel in de werkelijkheid plaatsnemen.

Door het aanwezig zijn in de werkelijkheid bouw je vriendelijkheid en vrede op. En verkrijgt je het doel wat je wenst. totale vrede en gelijkmoedigheid.

Maar het is een besef dat niet door velen wordt gevonden.

Moge ieder die het wenst het verkrijgen, zo hoop ik Almachtige.

De weg van goede daden.

Die weg begint met een wens tot het hebben van een goed leven.

Die weg begint met een wens te helpen met een samenleving die voor iedereen geluk brengt.

Geluk niet als het hebben van geld of goederen. Maar het geluk om tevreden te zijn met wie je bent, wat je doet. wat je doel is een hoe je in relatie tot de omgeving of de andere mensen staat.

De weg van goede daden, begint ook met het bestuderen van hen die in het verleden een goed leven hebben geleid.

Met hen die in het verleden een goede naam hebben gehad.

Met hen die in het verleden hoog geacht werden.

De weg van goede daden begint ook met het respecteren en erkennen van hen die vorm geven aan het leven vanaf het begin.

Goede daden zijn handelingen die een goede intentie hebben. dus een intentie om vrede en geluk te brengen. om schade en kwalijke intenties af te wijzen.

Goede daden zijn als het druppen van water op een vuur waar het ongewenst is.

Goede daden.

In de wetgeving van een land ligt vast wat slechte daden zijn.

In de sociale regels ligt verborgen wat door ieder wordt gewaardeert en bij welk wijze van handelen je wordt geacht.

Moge goedheid zichzelf kenbaar maken aan hen die ernaar verlangen.

In oorlog is het goed vrede te schenken.

In oorlog is het goed schade en wonde te vermijden.

In oorlog is het goed. Ieder land of cultuur zijn plaats te gunnen.

In oorlog mag het zwakke en zieke beschermd worden.

In vrede is het goed de overvloed te delen met andere delen van de wereld waar tekort is.

Tekort aan onderdak, voeding of mogelijkheden tot ontplooiing.

Tekort aan basis voorzieningen als medische zorg, onderwijs en cultuur.

In vrede is het goed om nageslacht te leren respectvol om te gaan met ouderen, zieken, zwakken en armoedigen.

In vrede is het goed, onderwijs te geven in normen en waarden.

In vrede is het goed. er te zijn en mensen rust te gunnen.

De weg van toewijding is een weg om het hoge te eren.
Het hoge in de vorm van de hoogste macht,
Het hoge in de vorm van de Almacht.

Door het pad van gebed komt men tot het erkennen en herkennen van die hoge macht.

Gebed is het praten of communiceren met die macht.
Door wensen, klachten, dank en kennis en kunde te bespreken met die macht,
Leert men die macht kennen dan leert men die macht te vertrouwen. En zal men steeds
meer advies vragen en die macht te hulp vragen.

Toewijding is al je eigendommen in handen van die macht te leggen. Zijn hulp te vragen
werk en eigendom te beheren.

In de ene religie heet het rentmeester zijn over. In de andere religie heet het Instrument
zijn van.

De macht die men dan leert kennen is goed, schoon en waar. Het leert men het juiste pad
te volgen.

Moge wijsheid de voetsporen volgen van hen die de Almacht aanbidden.

Toewijding is met de uiteindelijke daad van het schenken van je leven, je ziel, je geest aan
de Almacht.

Moge de wijzen het pad van gebed altijd bekend maken.

Moge de goeden het pad van gebed altijd beschermen.

Toewijding is ook medemensen helpen het goede te vinden in hun leven.
Toewijding is ook, dieren en levende wezens beschermen.

Wijsheid in het pad. Goedheid in het doel, Vrede in het hart.

Er is geen goedheid zonder goedheid als intentie.
Er is geen wijsheid zonder wens tot wijsheid.
Er is geen vrede zonder verlangen naar vrede.

Al het onware zal schipbreuk lijden.
Al het onechte zal uiteindelijk blijken.

Met verderf, boosaardigheid verdient men geen hemelgang.
Met schade en wonde verdient men geen gezondheid.

Met de dag, komt de nacht.
Met de geboorte komt de dood.

Met opgang, komt neergang.

Met opbouw komt het verbreken ervan.

Maar hoe lang het standhoudt is afhankelijk van het goede en het lot.

Maar hoe lang het standhoudt hangt af van gezondheid en vriendschap.

Er zijn dagen die er zijn.
Er zijn nachten die er zijn.
Maar er zijn tijden waarin dag en nacht er niet meer is.
Er is dan geen actie en rust.
Er is dan geen slaap.

Moge de Almacht in die dagen er zijn als licht voor de goeden.

Moge er geen uitslectie zijn van kenmerken.
Moge er geen filter zijn om een groep het leven te gunnen en een andere de dood.

Er is geen grens aan wat het goede kan doen.
Er is een grens voor het kwade namelijk wat het goede doet.

Er is een grens aan een land, die wordt gemaakt door de cultuur.

Er zijn dieren die van nature geweld doen. Zij hebben geen keuze tot wat zij doen.
Van doodslag om voeding te krijgen. Tot prooïtactiek om het te vangen.

Maar mensen hebben keuze tussen wat zij doen, wat zij eten, wat zij zijn.
Mensen kunnen kiezen of zij geen levende wezens kwaad doen.
Mensen kunnen kiezen of zij andere mensen haten of geweld aan doen.

Moge de mensheid oorlog en slechtheid overstijgen.
Moge de mensheid het kwade overstijgen.

Als een kind dat leert gehoorzaam te zijn, en leert zich te gedragen om kennis te leren
moge zo de mensheid volwassen worden tot een vredelievende soort.

Als er mensen zijn die het goede volgen. Moge zij zonder reclame het uitvoeren.
Als er mensen zijn die het wijze volgen. Moge zij zonder bekendheid hun rol ten vrede
vervullen.

Immers de eerste mens heeft zonder kwaadheid het goede gevolgd, anders was er geen
lange historie mogelijk in onze soort.

Immers heeft de eerste mens zonder kwaadheid de wijsheid gevolgd. Als bewijs dat voor
ieder mens er een mogelijkheid is om te keren tot het wijze en goede.

Die verandering van richting is mogelijk door het pad van gebed te volgen.
Of door andere wegen tot het goede te volgen.

Er is een dag dat ieder wordt geoordeelt.
Die dag is voor ieder de laatste dag.

De ene krijgt een oordeel van vrede voor de vredelievende taken die hij heeft vervuld.
De ene krijgt een oordeel van wijsheid voor de wijsheid die hij heeft verspreidt.
De ene krijgt een oordeel van erkenning door het erkennen van het goede in het leven.

Maar er zijn ook wezens, mensen die zichzelf oordelen met de maat die anderen hen opleggen.

Het uitvoeren van misdrijf op misdrijf zal het oordeel een misdrijf zijn.
Het schaden van wezens brengt een oordeel van schade voor diegene.

Toch is er voor ieder tot het laatste moment wel een mogelijkheid om tot het goede te komen.

Maar wie er in de hemel komt of in de hel is voor mensen die er niet goed mee omgaan een onzekerheid.
De hemel is voor hen die het goede volgen. vrede brengen of hun kleine goede kaat volbrengen.

Het oordeel is niet alleen afhankelijk van daadwerkelijke goede daden, maar ook de positie, de mogelijkheid tot goed doen.

Moge ieder die het goede zoekt leren kennen wat het vereist om in de hemel te komen.

Het oordeel is de maat waarmee men zelf anderen meet toegepast op uzelf.

Moge er voor wezens die zich het kwade toe-eigenen een methode zijn om weer tot het goede te komen.

Moge er voor wezens die geen mogelijkheid meer hebben tot redding toch redding zijn.

Moge er voor wezens die verdoemd zijn, toch verlossing zijn.

Moge er machten zijn die het goede dienen, het wijze dienen,
Om wat kwaad is en niet meer tot goed kan komen maar wel goed wil zijn weer tot het goede brengen.

Moge de Almacht zijn licht schenken aan het duistere wat niet duister wil zijn.

Moge er krachten zijn die het kwade een grens geven.

Moge er licht zijn in het bewustzijn.

Moge er liefde zijn in het bewustzijn.

Moge er wens zijn tot vrede.

Moge de Almacht verlossing geven aan het verdoemde,

Moge de Almacht redding geven aan het verlorene.

Moge de Almacht er zijn.

Moge er wijsheid zijn.

Moge er goedheid zijn,

Moge er vrede zijn.

Moge gezondheid, hooggeacht worden.

Moge vrede hooggeacht worden.

Moge wijsheid hooggeacht worden.

Moge de wezens uit de Hel gered worden.
Moge de wezens uit de illusoire wereld gered worden.

Moge mensen gered worden van onmenselijke heerschappij.
Moge mensen gered worden van onmenselijke technologie.
Moge mensen gered worden uit dwang en dreiging.

Moge er licht zijn in het leven.
Moge er licht zijn in wat men doet.
Moge er licht zijn in wie men is.

Moge levende wezens elkaar beschermen.
Moge levende wezens elkaar het leven gunnen.

Moge bewustzijn hooggeacht worden.
Moge bewustzijn vrede kennen.
Moge bewustzijn zich leren aanpassen aan het juiste.

Moge bewustzijn al het leven doordringen.
Moge bewustzijn alles doen om zichzelf
te behouden.

Moge bewustzijn, niet verloren gaan.

Leven heeft een plaats in de orde van het universum. Die orde is heilig. Als die orde wordt gebroken of doorkruist zal er macht en kracht ontstaan om het te ver-evenen.

Leven heeft een bepaalde kracht, als die kracht wordt verandert zonder respect voor het leven, dan zal er kracht ontstaan om het weer tot rust te brengen.

Leven, is in zichzelf als grootheid tot leven in staat. Bij het veranderen ervan verschijnt er een macht die weer een balans herstelt.

Moge de Almacht ons de grens bekend maken die wij kunnen handhaven.
Moge de Almacht ons de grens van macht bekend maken, om ons veilig te houden.
Moge de Almacht ons de wijsheid schenken om ons leven met tevredenheid te leven.

Al het leven heeft een plaats, en heeft respect voor het leven. Immers elk leven kent moeite en inspanning om te leven.

Al het leven heeft een functie. Het dierlijke, planten en andere levensvormen hebben een functie die in totaal het leven in stand houdt.
Zo heeft ook de mens een functie. Maar welke functie wij hebben is afhankelijk van onze strevingen naar samen leven. en samen zijn.

Leven kent leven.
Bewustzijn kent bewustzijn.
Wijsheid schenkt wijsheid.
Goedheid is goedheid.

Ieder wezen mag bestaan
Ieder wezen mag zonder schade te doen leven
Ieder wezen mag zich ontplooiën binnen algemene wetten.

Ieder wezen mag bidden.
Bidden is praten tegen de Almacht.
Ieder wezen mag praten tot de Almacht.

bidden is het bespreken van zorgen, problemen, wensen.
bidden is spreken over angsten, misstanden, nood.

bidden is praten tot,
Maar niet doen alsof.

bidden is verwachten van hulp, inwerking, verhooring.

Moge ieder wezen de genade van gebed leren.
Moge ieder wezen het licht van gebed leren.

Moge de Almacht zich doen kennen.
Moge de Almacht, het gebed schenken aan hen die Hij wil.

Ieder wezen mag zich waardig achten te mogen bidden.
Ieder wezen mag zich in gebed tot de Almacht wenden.

Geen kostprijs is eraan verbonden.
Geen uitverkiezing is eraan verbonden.

Moge ieder zich gerespecteerd voelen.
Moge ieder wezen erkend en herkend worden.

Moge er wegen zijn tot het goede,
Moge die wegen nooit gesloten worden.

Moge vrede een optie zijn in de samenleving,
en nooit verboden of gesloten worden.

Een wijsheid,
Een goedheid,
Een gunst,
Een genade.

Moge het licht ieder bijstaan.
Moge het geluk ieder leven dragen.
Moge gezondheid een lang leven schenken.

Moge geld als doel en middel het goede schenken.
Moge wijsheid als middel het goede voortbrengen.

Moge de mensheid eendrachtig voor het goede werken.

Moge onze wereld de genade verkrijgen van kennis tot geluk.